



*Het leven gleed langzaam uit je weg,
je ogen werden broos, je stem werd zwak.
Je bood weerstand tot het einde en je hebt
je strijd met de grootste moed gestreden.*

Lydie Dhondt

geboren te Antwerpen op 18 januari 1932 en
zachtjes ingeslapen in het ZAS Sint-Vincentius
te Antwerpen op 2 januari 2025.

Dit melden u met droefheid:

Michel en Kris Léonard - Massant

Luc en Renata Léonard - Neefs

Shana en Arno

Fenna

Mattéo

Kenzo en Lieselot

haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Met dank aan gezondheidspraktijk Valaar, voor de goede zorgen.

U wordt vriendelijk uitgenodigd de afscheidsplechtigheid bij te wonen op vrijdag 10 januari 2025 om 9.30 uur in aula "Aster" van het crematorium van Antwerpen, Jules Moretuslei 2 (hoek Legerstraat) te Wilrijk.

Samenkomst in de wachtzaal van aula "Aster".

Aansluitend zal de asverspreiding plaatshebben op de strooiweide van de begraafplaats Schoonselhof.

Correspondentieadres:

Familie Dhondt, p/a Begr. Verwilt,
Sint-Bernardsesteenweg 230 - 2020 Antwerpen

Digitaal condoleren via www.verwilt.be